

Friends,

Many thanks to Alex Anas for the article of Peter Frankopan, "Bankers at the Gates,"

which should be translated into Greek and sent to the Greek parties and newspapers,

for the enlightenment of the Greek people before the elections on June 17, 2012.

Similar views and thoughts are expressed poetically in the attached poem, "Crusade."

Best,

Christos K. Evangeliou

Professor of Philosophy

## Σταυροφορία

Παράτολμο των Σταυροφόρων θράσος,

φορώντας τον σταυρό, τον ματωμένο,

ξεκίνησαν τους άπιστους να διώξουν,

απ' ιερούς Επαγγελίας τόπους.

Κατέληξαν του Κωνσταντίνου Πόλη,

την Βασιλεύουσα Χριστιανοσύνης,

με δόλο Χριστιανοί να την πατήσουν,

Ναό Σοφίας βάφοντας στο αίμα!

Σταυροφορίες πέτυχαν να σπρώξουν

Βυζαντινούς στην αγκαλιά Σουλτάνων,

Τούρκων Ισλαμιστών των αιμοβόρων,

διχάζοντας πιστούς Ορθοδοξίας.

Άλλοι τον Πάπα προσκυνούν δεόντως,

κι άλλοι φορούν το Τουρκικό τουρμπάνι,

Καθολικούς μισούν, παιδιά διαβόλου,

και προσπαθούν Κοράνι να διαβάσουν!

Στο τέλος κομματιάστηκε Ρωμαϊκό,

ανάμεσα σ' Ανατολή και Δύση,

λίγα νησιά οι Βενετοί κρατάνε,

τα πιο πολλά Τούρκοι θα τα κατέχουν.

Ωσπου το θείο σάλπισμα του Ρήγα,

πολεμιστήριο κι ελπιδοφόρο,

Αρματολούς και Κλέφτες ξεσηκώνει,

της Λευτεριάς τον ύμνο τραγουδώντας!

Μοριάς και Ρούμελη θ' αναστηθούνε,

με τον καιρό θα προστεθούν και τ' άλλα,

κομμάτια της ταλαιπωρης Ελλάδας,

Μακεδονία, Ήπειρος και Θράκη.

Απέξω μείνανε κάποια κομμάτια,

Ελληνικότατα στην ιστορία,

Ελλήσποντος και Πόντος και πιο πέρα,

της Ιωνίας γη, πιο καρποφόρα!

Εκεί γεννήθηκε, σαν περιστέρι,

Ελλήνων πνεύμα τρισχαριτωμένο,

έρως διπλός, καλός και φτερωμένος,

Δημοκρατίας και Σοφίας έρως.

Της ιστορίας δεν μπορεί να γίνει,

κυρίως επανάληψη συμβάντων,

μα πράγματα παράξενα συμβαίνουν

εσχάτως, που θυμίζουν Σταυροφόρους.

Τεμάχια Κυρίαρχης Ελλάδος,

ενέχυρο δανείου ξορκισμένου

μπαίνουν, από Εταίρους Ευρωπαίους,

των Σταυροφόρων όνομα το νέο!

Εμπρός γκρεμός, πίσω βαθύ το ρέμα,

για την Ελλαδική Δημοκρατία,

φαύλοι ταγοί κατάντησαν την δόλια,

κόσμου ντροπή, μέγιστη καταισχύνη!

Οι Τούρκοι, σαν τους γύπες, περιμένουν,

ο κουρνιαχτός να σηκωθεί πιο πάνω,

από κρυφή κερκόπορτα να μπουίνε,

και να περάσουνε ζωή και κότα!



Η μοίρα της Πατρίδας διχασμένη,

ανάμεσα σ' Ανατολή και Δύση,

ο Διγενής δικός της ήταν γόνος,

ισότιμος του Λεωνίδα μοιάζει!

Χ. Κ. Ε.