

Friends,

The article of Robert Kaplan is fair, comprehensive and worth reading. In the same spirit is my article,

"The Place of Greece: Between East and West", which was published in the Hellenic News of America some time ago, as well as the timely poem "Between," which is also attached herewith for those who prefer poetry to prose.

Christos C. Evangeliou

Professor of Philosophy

Μεταξύ

Εις την Δύση δεν ανήκει,

ούτε στην Ανατολή,

την Ελλάδα καταστήσαν

οι Θεοί μοναδική!

Ήλιο λαμπερό χάρισαν,

Ουρανό πιο γαλανό,

όμορφα βουνά γραμμένα,

Όλυμπο και Παρνασσό.

Εις το μέσον Μεσογείου

κείται και ισορροπεί,

κλίση κάποτε την παίρνει

προς τα δω για προς τα κει.

Ο Βορράς κρατάει πάνω,

Νότος κάτω πάρα κει,

πιο σφιχτά την περιβάλλει

αραπίνα Αφρική!

Εις τους Έλληνες δωρίσαν

γλώσσα την Ελληνική,

από Βάρβαρους χωρίσαν,

καθώς βράδυ και πρωί.

Σαν αμφίβια βατράχια,

Έλληνες ερευνητές,

ερευνήσανε με θάρρος

Μεσογείου τις ακτές.

Ισπανίας και Γαλλίας,

Ιταλίας κι Αφρικής,

Πόντου και Μακεδονίας,

Μικρασίας κοντινής.

Ἐσπειραν παντού το σπόρο,

πόλεις τις Ελληνικές,

σαν το φάρο θα φωτίζουν

παραλίες όμορφες.

Πολεμήσανε με πείσμα,

Βασιλέα των Περσών,

και δοξάστηκαν δεόντως,

Σαλαμίσ και Μαραθών!

Αλεξάνδρου του Μεγάλου

φάλανξ Μακεδονική

την διέλυσε πρεπόντως,

Βασιλεία Περσική.

Στην Ανατολή θα σπείρει

πνεύμα το Ελληνικό,

σαν το σπόρο σε μια μήτρα,

για να γίνει νεογνό.

Ρώμης δύναμη παρέστη

από Δύσης τη μεριά,

και θα τα κατασπαράξει

κράτη Ελληνιστικά.

Στην καλλίστη Κλεοπάτρα

έλαχε κλήρος τιμής,

υπερασπιστής να γίνει

δόξας της Ελληνικής!

Σαν εκδίκηση μοιραία

προς την Ρώμη, θα φανεί

Κωνσταντινού Πόλη Νέα,

νέας πίστης η Γραφή.

Τα πρωτεία θέλει λάβει,

και με λάβαρο Σταυρό

αντιστέκεται με πείσμα

στου Μωάμεθ το στρατό.

Ως την αποφράδα μέρα,

εποχή τη σκοτεινή,

που πανούργοι Σταυροφόροι

καταπάτησαν τη γη.

Χριστιανών των Ορθοδόξων

ο λαός με την σειρά

παραπάτησε και πέφτει

σε Σουλτάνου αγκαλιά.

Με της Δύσης τη βοήθεια

οι Ρωμιοί, με τον καιρό,

ζήτησαν Ελευθερία,

από Τουρκικό ζυγό!

Δίλημμα Νέας Ελλάδας,

ισορρόπηση διπλή,

στις αντίρροπες δυνάμεις,

Δύση προς Ανατολή.

Πότε δώθε, πότε κείθε,

πίσω ρέμα, μπρος γκρεμός,

σαν παλιάτσος παραπαίει,

ο κακόμοιρος Ρωμιός.

Ούτε με τη Δύση πάει,

ούτε με Ανατολή,

με τον Πυθαγόρα ψάχνει

τη χρυσή τομή να βρει.

Έχει γλώσσα Ελληνίδα

και κορμί τ' αθλητικό,

μόνο σύνεση του λείπει

και το καθαρό μυαλό.

Λογική Αριστοτέλη,

μέθοδος Σωκρατική

διαλεκτικά διαλέγει,

αν το βέλτιστο ζητεί.

Πώς να βρει κανένα τρόπο

για το Γόρδιο δεσμό,

θα τον λύσει, θα τον κόψει,

ένα τ' άλλο, και τα δυο;

Μεσογείου θείο μέσον

έλαχε να κατοικεί,

από Δύση πάρα δώθε

κι από την Ανατολή.

Μεταξύ των δύο κείται,

πρέπει να ισορροπεί,

ή αλλιώς θα παραπέσει

και θα παραμορφωθεί.

Αν καλά τη βάση πιάσει,

θεία δόξα θυμηθεί,

ίσως κάποτε μπορέσει

και να ξαναδοξαστεί!

Χ. Κ. Ε.